

Lieve ouders,

Welkom in de peuterklas van Nellie & Cezar

Het is bijna zover. Binnenkort gaat je peuter voor het eerst naar de kleuterschool. Dit is een hele stap voor je kapoen maar ook voor jullie is het een grote belevenis.

De eerste dag krijgt je peuter een heenen weerschriftje mee naar huis waar veel informatie in staat. Maar om de eerste dag vlot te laten verlopen, zetten we hieronder enkele zaken op een rijtje.

Hoe kan je je kind voorbereiden op de eerste schooldag?



- _Neem tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden. Praat erover met je kindje, lees er samen boekjes over, wandel eens langs de school,.... Je kan ook op voorhand een afspraak maken om met je kapoen eens langs te komen.
- Vergeet vooral niet te zeggen dat mama en papa niet op school blijven, maar wel terugkomen. Ook als de peuter met een oudere broer of zus naar school komt, moet er verteld worden dat deze de dag doorbrengt bij een andere juf.
- De schoolervaring mag niet de eerste ervaring zijn met afscheid nemen van de ouders. Laat je peuter af en toe even enkele uren alleen bij iemand (oma, tante...) op bezoek gaan. Deze ervaringen leren de peuter afscheid te nemen en vooral erop te vertrouwen dat mama of papa hem steeds opnieuw komen halen.
- Maak je peuter al wat gewend aan de schooluren (bv. op tijd opstaan...).

Het afscheid

De eerste schooldag mogen de ouders nog even rustig afscheid nemen in de klas. De volgende dagen kan je afscheid nemen aan de deur.

Het kan zijn dat je kind huilt bij het afscheid. Meestal duurt dit wenen niet lang. Veelal zijn de mama's en/of papa's nog maar net aan de schoolpoort of hun peuter is al geboeid aan het spelen. Of misschien huilt je peuter de eerste dag niet maar de volgende dagen wel. Sommigen wenen nog wekenlang bij het afscheid 's morgens. Ook dat mag. Verdriet en emoties mogen getoond worden. Ik zal je kapoentje zoveel mogelijk proberen te troosten.

En hoe hard het ook mag klinken: **MAAK HET AFSCHEID KORT**. Want het moment van afscheid doet pijn en hoe langer je het rekt, hoe moeilijker je het maakt voor je kind en voor jezelf. Het is heel begrijpelijk dat je met een slecht gevoel zit als je je kindje wenend moet achterlaten. Daarom vragen wij ook om je gsm-nummer te noteren, zodanig dat we je nadien kunnen opbellen om je gerust te stellen.

Tips voor een goed begin:

- Trek je peuter kleren aan die gemakkelijk aan- en uitkunnen. Breng ook een zakje met reservekledij mee. (voorzien van naam). Dit kan aan hun kapstokje blijven hangen. Een ongelukje is vlug gebeurd.

- Vóór je peuter naar school gaat zou de boekentas al een vertrouwd voorwerp moeten zijn. Zo gaat een stukje veilige thuis mee naar school. Zorg voor een boekentas die je peuter gemakkelijk zelf kan open- en dichtdoen. Dit is belangrijk voor zijn zelfredzaamheid. Een peuter vindt het heel stoer om alles zelf te kunnen doen. Gun hem dat ook. Denk er ook aan dat het heen-en weerschriftje (A5 formaat) in de boekentas moet passen.
- Neem kort en duidelijk afscheid. Zeg dat jij (of iemand anders) hem straks komt halen. Geef nog een zoen en zeg gedag terwijl je vertrekt. Keer niet weer als hij begint te huilen. Dat maakt hem onzeker ("moet ik hier toch niet blijven?").
- Maak er een gewoonte van je kind steeds op tijd naar school te brengen. Het is niet aangenaam de inleiding van een activiteit te missen en voor de juf en de andere kinderen is het vervelend steeds iets te moeten herhalen voor de laatkomers.
- Tenslotte: bekijk dit alles positief. Weet dat naar school gaan voor een kind een heerlijke uitbreiding is van zijn leef- en belevingswereld. Geniet mee van deze verruiming.

Schooluren, voor- en nabewaking

De school begint om 8u30 en eindigt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u30. Er is voorbewaking op school vanaf 7u30 en nabewaking tot 16u45. Vanaf 16u45 rijden we met de bus naar de "kubus", de opvang die door de stad Mortsel wordt ingericht. Hier kan je terecht tot 18u30. Op woensdag eindigt de school om 12u05 en is er opvang op school voorzien tot 13u05. Gelieve op voorhand aan de juf te melden (of te vermelden in het heen-en weerschriftje) dat je peuter naar 'kubus' gaat. Onze peuters worden afgehaald aan de ronde zaal. Gelieve te wachten op het belsignaal alvorens de speelplaats te betreden. Kindjes die halve dagen naar school komen, mogen gewoon om 11u30 worden afgehaald aan de klas. Er is dan geen belsignaal.

Wat stoppen we in de boekentas?

- een knuffeltje/fopspeen voor het middagdutje.
- een stukje fruit voor het 10-uurtje (het stukje fruit wordt 's morgens in onze fruitmand gelegd. We maken er dan een gezellig gezamenlijk fruitmoment van zodat je kleuter van verschillende fruitsoorten kan proeven)
- een koekje voor in de namiddag. Gelieve koeken ook in een doosje te steken. Zo breken ze minder en indien uw kleuter genoeg heeft, kan hij/zij de overschot zonder problemen wegsteken.
- een drinkbus of flesje met water en/of brikje (geen frisdrank).
- brooddoos met boterhammen (of je kan een warme maaltijd bestellen).
- zakje met reservekledij (voorzien van naam).

Voor informatie in verband met het menu van de maand, vakantiedagen, feestmomenten,.... kan je altijd de website van de school raadplegen. Om een kijkje in de klas te nemen, kan je altijd naar onze blogspot kijken:

Tot binnenkort.

Zit je nog met vragen, dan kan je gerust nog even de school contacteren.

Dikke knuffels,

van juf Kristine, Nellie & Cezar